

Speciaal:

- Nieuw formaat
- Catweekend 2011
- website



Catnieuws in een nieuw jasje

Lang verwacht, stil gezwogen, misschien wel nooit gedacht, maar toch gekregen.

Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is het zover: de Catbootclub heeft een eigen website: www.catbootclub.nl.

Een nieuw tijdperk en daarom dan ook tijd voor een nieuwe vorm van de nieuwsbrief. Vanaf nu verschijnt het Catnieuws als digitale nieuwsbrief. Flitsend, eigentijds, doeltreffend. Niet wachten tot er een uitgave van 20 kantjes klaar is, maar regelmatig zodra er maar iets te melden valt.

De nieuwsbrief wordt per mail verstuurd en op de website geplaatst. Specifieke ledeninformatie wordt niet op de website geplaatst maar kan wel via de mail verzonden worden. U begrijpt dat een actueel emailadres vanaf nu ontzettend belangrijk is.

Betekent dit nu het einde van informatie aan onze digibeten? Nee natuurlijk niet. Heeft u geen emailadres dan ontvangt u de informatie gewoon per post.



Aan de opbouw van de website is lange tijd vooraf gegaan. Lennard Cusell en Jasper Felsch hebben daar vele uurtjes werk inzitten. Maar het resultaat is er dan ook naar. Heel veel dank aan het adres van deze 2 heren.

U heeft toch al op de website gekeken? En ook gezien dat de informatie van uw catboot nog niet (volledig) is? Geef ons snel meer informatie en foto's zodat de website nog mooier wordt.

Gezocht: Uw emailadres

Natuurlijk kan een digitale nieuwsbrief niet zonder een goed email-adresbestand.

Van velen van u hebben we een email, maar helaas blijkt maar al te vaak dat het niet actueel meer is. Daarnaast zijn er ook verscheidenen die nog geen emailadres hebben opgegeven. Wilt u meewerken en uw juiste email adres alsnog per ommekeer aan ons op te geven? Hieronder vindt u de emailadressen waarnaar u het toe kunt sturen.

En wilt u de nieuwsbrief toch per post ontvangen omdat u geen email heeft? Stuur dan even een berichtjes per post naar de redactie, p/a Hogezoom 56, 4328 EJ Burgh-Haamstede.



Ons duitse catboten triolid vermaakte zich ook op het afgelopen weekend in juni uitermate. Prosit!

Overig:

Uw email !	1
Verslag weekend	2
Weekend 2011	4

Colofon:

Catnieuws is de nieuwsbrief van de Nederlandse Catbootclub en verschijnt een enkele maal per jaar.

homepage: www.catbootclub.nl

Email: info@catbootclub.nl

Redactie:

Theo en Ina Nieuwenhuizen
Hogezoom 56,
4328 EJ

Burgh - Haamstede

Email: novatus@zeelandnet.nl

Contactpersoon vereniging:

Jose Molenaar, Penningsveer 3
2065 AM Haarlemmerliede

Tel: 023-532758

Email: molenaar.rietdekkers@zonnet.nl

Verslag catbotenweekend 2010

Foto's



Verslag reünie Gaastmeer 2010.

Oby.Vossema

Gooitske en ik waren al veertien dagen aan het varen in Friesland en op vrijdag middag zeilden we naar Gaastmeer, we wisten niet helemaal meer aan welke kant van de brug; Gooitske was echter overtuigd dat we achter de brug moesten zijn en zoals zovaak; ze kreeg gelijk. We herkende de markante verschijning van Hillegonda al snel; je kent ze d'r uit die Catboten en Charlotte 2 lag iets verder verscholen maar lag ook aan de kade te pronken.

Het bleek een schitterende zeilhaven te zijn met een riant villa geheel tot onze beschikking. In de loop van de middag druppelden de genodigden binnen, met of zonder boot. Het was al gauw een gezellige boel en een hartelijk weerzien; we hadden weer heel wat bij te kletsen.

Herr R.Braun was weer uit Duitsland gekomen met een tot twee man uitgebreide bemanning; een hele verantwoording! Ook nu weer hadden onze oosterburen een bij hun favoriet drankjes meegebracht;

Ook de provincie Zeeland was weer vertegenwoordigd met een oeroude Catboot die wel even een heus varend monument is in al haar kleinheid; waarvan acte.

Rasmus had nog nieuws over de serienummering; het bleek bij nader speurwerk zo te zijn dat de catboot van Theo nummer 1499 heeft en die van Rasmus 1501 Bouwjaar 1922 en er zijn totaal acht stuks gemaakt. We geloven hem op zijn woord. 's Middags nog even samen zeilen op het Gaast- en Zandmeer; er stond een heerlijk briesje. Bij terugkomst in de haven bleken ook Juliane en Martin en de echte Charlotte te zijn gearriveerd; het werd steeds gezelliger.

De Twin Peaks kwam ook aangetuft met alle masten omhoog en een voltallige bemanning bestaande uit Alie en Peter.

Vrijdagavond.

Heel gezellig om met zo'n grote groep aan tafel te zitten. De pannenkoeken gingen erin als koek en we zaten er allemaal om de tafel van te genieten.

Om acht uur koffie mét en daarna schreef het draaiboek voor; Moonlight sailing, maar aangezien de maan zich niet voor enig menselijk karretje laat spannen werd het sunset sailing. Ook mooi.

We voeren via het Gaastmeer naar het Zandmeer via een kleine doorverbinding in een eilandje waar veel boten al een ligplaats voor de nacht hadden gekozen. Vele ogen richtten zich op de voorbij varende colonne typische bootjes bestaande uit; Twin peaks; Kruemel; Hillegonda; Gooitske; Novatus; en de Charlotte 2.

De wind bleef ons lekker voortstuwten en het was nog prachtig op het water.

Dat is leuk zeilen hoor, zo in de avondkoelte na een zonnige dag.

De bloedrode westelijk avondhemel getuigde nog even van de voorbij gegleden dag en nog van veel meer; wat kan het mooi zijn op het water. Maar na tien uur werd het toch wel heel snel kil; de z.g. oververhitte aarde laat zich niet kennen en doet wat ze zelf wil. We hebben nu al wekenlang een kille Noorden wind.

's Avonds arriveerde Marius nog singel-handed; Grietje had beloofd de volgende ochtend per bus te komen; ze hield woord!

Zaterdag.

Vóór de koffie arriveert José Botman uit Arnhem en ook de andere José met Rene ontdek ik in de tuin. Om half tien beginnen we aan de koffie in de tuin en daarna zeilen naar het Hegermeer waar we aan te leggen op het Konijnen eiland om gezellig samen te picknicken. Toen de picknick manden open gingen arriveerden ook een niet nader te noemen niet-Catboot aan de wal van ons eiland met als opvarende de oude getrouwen Tjerp en Sjouk uit Sneek.

Op de Charlotte 2 werd een anker uitgeworpen (met een ankerlijn eraan!!) en zowel aan bak als een stuurboord werd ijverig vastgemaakt. Terwijl we daarmee bezig waren zagen we één van onze oudste Cats de allernieuwste op sleeptouw nemen; nimmer eerder vertoond naar wij dachten.

Hillegonda had thermische problemen en de oeroude Cat uit 1922 trok haar dapper voort.

Het mankement was na nader onderzoek niet heel ernstig en simpel oplosbaar.

Iedere gezagvoerder dient toch minimaal een rol Ducktape aan boord te hebben alsmede enige losse kurken en ook wat ijzerdraad; volstrekt onmisbaar, dat zag je maar weer.

Het werd een gezellig samenzijn met schitterend weer; het was heerlijk warm en nadat de eerste stoere bink in het water plonsde, volgden er wel meer.

Bij terugkomst in de thuis haven bleken Theo en Ina met als gast Jose aan boord nog niet terug van een ommetje. Toen ze wat later werden binnen gesleept bleek er een kleine catastrofe te zijn geweest aan boord van de Novatus; de boel in de fik.

Dat was wel even spannend want ga maar na; houten boot; benzine; bijna niet bij de puts kunnen, maar gelukkig liep het goed af; geen gewonden maar wel een uitgebrande buitenboord motor en natuurlijk de schrik nog behoorlijk in de benen. Ach een mens leert dagelijks bij

Gelukkig waren er een paar vriendelijke schippers die het trio weer thuis brachten in Gaastmeer.

Die namiddag arriveerde er nog een typisch bootje in de haven; het bleek de Bolger creatie: Chebacco, met als opvarenden Jan en Durk. Deze boot meet 20 x 7,5 ft en heeft achterop een mooi klein bazaar mastje; leuk ding met kleine kajuit; en in opvallend geel geverfd met de naam Dizzy bend. (Duizelig gebogen?)



Des avonds om 1900 uur gingen we samen eten in het nabij gelegen restaurant waar zelfs echt Friesch bier werd geschonken; het had bijna dezelfde kleur als echt bier; was lekker koel en dus zeer drinkbaar na een hete dag.

Toen ook Jan van de Chebacco arriveerde konden we gaan eten; het gehele gezelschap telde toch maar liefst 23 zielen. Het koelde s'avonds snel af en er werden nog gauw even jasjes en truien gehaald.

s'Avonds in de villa was het goed toeven; schipper bittertjes; Pisa likeur en toastjes met teen of tander

**Zondag**

De zondag deed zijn naam eer aan; de zon straalde ons tegemoet. We ontbeten gezamenlijk in de tuin van de villa. Na het ontbijt werd er palaver gehouden betreffende de te zeilen Regatta waarvan de start om 1100 uur was gepland.

Er was nog wel genoeg wind om naar de startlijn te zeilen, maar toen kneep de wind er zachtjes tussenuit; ze liet zich voorlopig niet meer voelen, want ook de wind gaat haar eigen gang.



Zo kan het dus ook gaan met de wind; zij gaat wanneer en waarheen zij wil

Via de radio vernamen we echter dat deze luwte niet zou beklijven; er werd donder en regen voorspeld vanuit het westen met vlagen van wind.

Het Gaastmeer weekend was door de afdeling Noord voortreffelijk georganiseerd; een paar maanden ervoor ontmoetten we Charlotte en Jaap die toen al Heeg aan het verkennen waren i.v.m. dit weekend en er is meer vergaderd en voorbereid en gelobbyd en inkopen gedaan, dat kan ik u verzekeren.

Dus, afdeling Noord; Chapeau

Heeft u nog foto's van het weekend ? Mail ze ons zodat de website verder gevuld kan worden.



Weekend 2011

Na heel wat heen en weer gemail is de datum voor het weekend 2011 toch gebleven bij wat het was, n.l. 3 t/m 5 juni 2011. (wellicht pakt u ook hemelvaartsdag op 2 juni erbij)
Plaats: Jachthaven het Anker



We're on the Web!

See us at:

www.catbootclub.nl

Vanaf de Oud Loosdrechtsedijk nr. 117 herkent u Jachthaven Het Anker aan het voor Loosdrecht karakteristieke weideland en de oprijlaan met hoge bomen. De twee witte havengebouwen markeren de haven. Aan de haven staat een indrukwekkend VOC kanon en hoe kan het ook anders.. een groot 17e eeuwse Anker. Kijk voor meer info op de site www.hetanker.nl.

Een heel leuke bijkomstigheid is het feit dat momenteel bij Jachthaven 't Anker een Catboot wordt gerestaureerd door één van de medewerkers.

We zijn welkom vanaf vrijdag 3 juni tot en met zondag 5 juni. Een grasveld voor creatie van camping De Catboot is aanwezig, een sanitair gebouw is ook op het terrein van 't Anker te vinden. Bij de burens van de jachthaven is een klein huisje te huur. Je kunt daarvoor kijken op de site van Imkerij 't Schuurtje www.imkerij.nl , er kunnen maximaal 4 personen slapen. Als je daar interesse voor hebt wil je het dan voor 1 november a.s. laten weten, er is al een optie op het huisje genomen.

Verder is het rond Oud Loosdrecht goed toeven met een keur aan restaurants, leuke cafés en niet te vergeten veel vaarwater! Kortom alle ingrediënten aanwezig voor een gezellig weekend. Hoe de dagen worden ingedeeld dat hangt voornamelijk af van de wind...daar weten we alles van sinds afgelopen Catbootweekend in Friesland. Er is één ding wat zeker is er komt in ieder geval een Catboot zeil regatta! Hoe de rest van het programma eruit gaat hoort u spoedig.

Wil je laten weten met hoeveel mensen je komt, wanneer je komt, vrijdag ,zaterdag of zondag, of de boot meekomt en of je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om te slapen in het huisje? Als je slaapt op de eigen boot, in een tentje, camper of als je kiest voor een B&B in de buurt horen we dat ook graag. Heb je nog vragen dan kun je ons altijd bellen; 023-5327583 of 06-40379089, mailen kan natuurlijk ook.

We hopen snel iets van jullie te horen. Tot ziens!

Hartelijke groeten,
René & José

Heeft u zich al aangemeld voor het weekend ? Doe het vanavond nog even per 'kerende post'